

Hälsningar från Mongoliet!



Vår medarbetare Bayaraa (i röd klänning) undervisade en grupp hazarer från Afghanistan under fem år när de var studenter i Ulaanbaatar. Nu har hon besökt dem i USA.

Herrens Jesus Kristi nåd och frid till er alla!

Tack för er kärlek, stöd och förbön för våra liv och vår verksamhet! De sista tre åren har inte varit lätta på grund av pandemin, men genom Guds nåd och hjälp och tack vare allas era förböner har vi tagit oss igenom denna tid av utmaningar. Vi har haft massor av gudstjänster, möten och kurser digitalt.

Från mars i år har vi kunnat mötas i våra kyrkor på vanligt sätt. Prisad vare Herren! I april firade vår kyrka här i Ulaanbaatar 10-årsjubileum. Gud har verkligen välsignat oss under dessa år. Vi har planterat två dotterkyrkor i två olika provinser i Mongoliet samt en liten hemkyrka i Inre Mongoliet i Kina.

I maj hade vi besök av Magnus A. Han besökte vår församling och uppmuntrade oss. Hans besök var verkligen till stor välsignelse! Fortsätt och be för vår familj och vår verksamhet!

Vi önskar er Guds välsignelse!



Bayaraa, Isaac och Okhio

Många deltagare i Alpha-kursen i Fuji



Äntligen kunde vi samlas till familjeläger på Fuji-bergets sluttningar

Kära vänner i EÖM!

Sommarens fuktiga hetta fortsätter med tyfonregn och översvämningar på sina håll och det är ständiga varningar mot att gå utomhus under dygnets hetaste timmar. Ambulanser och sjukhus har fullt upp med alla som fått värmeslag och med Coronapatienter. Japan har den sista tiden haft flest dagliga Coronafall i världen trots alla åtgärder, men som väl är har restriktionerna lättats en del. Självt skulle jag haft en extra predikofri dag i söndags men min ersättare fick Corona och måste stanna hemma i tio dagar.

Men trots allt lyckades vi i år att ha kyrkans familjeläger på Fujibergets sluttningar för första gången på tre år och för dem som vågade komma blev det en härlig familjefest trots alla mun- och plastskydd vid matborden. Några nya familjer med småbarn kom med för första gången. Platsen vi hyr in oss på tillhör Shizuoka län. Det är subventionerade priser och utmärkta aktiviteter för barn både inomhus och utomhus. Vi har inte haft någon kyrklunch sedan julen 2019 så det var verkligen uppskattat att få ha denna glada gemenskap mellan samlingsarna kring Ordet.

Alphakursen med i genomsnitt 25 besökare avslutades i juli. I början var det ganska tyst i de tre grupperna men efter några veckor blev

det oerhört livaktigt, särskilt efter en heldag om den Helige Ande, då nästan alla ville ha förbön och några tog emot frälsningen i Jesus Kristus. De flesta deltog också i en gudstjänst då vi inbjöd till en särskild Alphasöndag. I augusti blir det ledigt, men de flesta vill fortsätta i efter-Alphagrupper från september.



En kurs i kristen tro - en Alpha-kurs - samlade ca 25 deltagare. Många önskade förbön och kursen fortsätter till hösten.

Sommarens chocknyhet var mordet på f.d. premiärministern Shinzo Abe som blev skjuten mitt under ett politiskt tal. Den 41årige mördaren trodde Abe hade anknytning till "The Unification Church" som hans mamma tillhörde. Hon hade t.o.m. sålt deras hus och gett så mycket pengar till denna religion så familjen blivit utfattig.

Denna religion har sitt ursprung i Korea och den var relativt ny i Japan då Bosse och jag kom hit 1966. Vi blev litet involverade i den då vår tandläkare och vän förtvivlat ringde Bosse och bad honom följa med till religionens centrum i Tokyo. Hans syster hade gått med i den och skulle då snart gifta sig med en ännu okänd man i ett stort massbröllop. Hon lyssnade med tårarna rinnande då Bosse talade med henne om Jesus, men det gick inte att övertala henne. Många politiker blir ytligt involverade i olika religioner och kulter genom att de får donationer och stöd från dessa och måste visa sin tacksamhet på olika sätt. Det är ytterst vanligt med försäljning av dyra religiösa föremål och stämplor och man hotar folk med vad som kan hända dem om de inte köper. Men också i dessa samman-



Kerstins barnbarnsbarn Ema iklädd en vacker yukata.



Innan ett hus ska byggas hålls en speciell förbönsgudstjänst vid det första spadtaget.

hang har vi fått vara med att leda människor till tro och frihet.

Under augusti är det mindre program i kyrkan. Jag trodde jag skulle få litet extra tid att komma ikapp med olika saker, men hela förra veckan kom det besökare för samtal och gemenskap. Och de ville inte gå hem! Dessemellan var det bibelstudium och bön, hemmöte och välsignelse för husbygge.

Nu mellan helgerna har jag fått ledigt och har tagit min tillflykt till stugan hos Tinas familj där ju lilla barnbarnsbarnet Ema också finns. Förutom en urnsättning har jag inte något bestämt program. Kanske blir det någon utflykt till en svalkande flod eller ett vattenfall.

Mitt största böneämne just nu är en hunger och törst efter Gud och hans Ord och att Bönens Ande skall utgjutas över Guds folk. Jag har många som hjälper till i arbetet, men ännu ingen som kan ta över ansvaret efter mig vilket också är ett stort böneämne. Tack för er trofasthet i bönen!

Kerstin Dellming

Missionärerna älskade Kina

Den 21 mars 1912 skrev missionär Verner Wester i sin dagbok om bildandet av Röda Korset i Yuncheng. Mer än etthundra år senare, i juni 2022, hörde den nuvarande personalen i Röda Korset i Yuncheng, att vi hade informationer om föreningens start för hundra år sedan. De blev helt begeistrade! Den nuvarande ledaren för Röda Korset i Yuncheng hade hört att föreningen i Yuncheng var den första som hade bildats i Shanxi provinsen, men trots ihärdigt letande hade han inte funnit ett ord om föreningens bildande. Personalen vid Röda Korset i Yuncheng fann att Verner Westers dagbok, som publicerades i Sinims Land 15 juni 1912, var ett värdefullt historiskt dokument. De kommenterade också SMK:s missionärers arbete i positiva ordalag.

Mer än 100 år senare vet den stora majoriteten av kineserna fortfarande inte att missionärerna var här för att de älskade Kina, inte för att skada Kina. De vet inte att evangeliet som missionärerna predikar är en Guds kraft, en enorm hjälp till Kina, inte en medbrottsling till imperialismen.

De tidiga missionärerna kunde kanske inte ana att kunskapen om denna historiska händelse, som varit gömd i mer än hundra år, åter skulle få lysa fram och låta människor se evangeliets sanna kraft, av Guds stora kärlek och Guds nåd i Kinas inland. Missionärernas kärlek till Gud och till det kinesiska folket har



Verner Wester med sin son Sven (Mick Lidbecks pappa). "Nu är vi bara två kvar" säger Sven 5 år när hans mamma och småsyskon dött.

visats så konkret med många namn, ortsnamn, tid, platser och foton i missions-tidningen Sinims Land. Det finns så många märkliga "sammanträffanden" i historien och vi förstår att de har designats "högre upp".

Liu Song

**EÖM-möten i höst i Betlehemskyrkan, Stockholm:
6 oktober och 3 november 13.30-15.00**

Evangeliska Östasienmissionen - EÖM

Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel. 072-200 85 85. Plusgiro 5 02 15-3. Swish 123 64 08 108
Hemsida www.eom.nu Mailadress: info@eom.nu

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.

Missionsledning och styrelse

Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, Lars N, Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.
