

Dagcentret i Erdenet under uppbyggnad



Tack till alla som bidragit till ombyggnaden av dagcentrat i Govil utanför Erdenet i Mongoliet, som vi berättade om i förra numret. Många medlemmar i församlingen hjälps åt att färdigställa bygget innan den kalla mongoliska vintern kommer. Här bjuds arbetarna på mat.



Tillbaka i Japan

Efter en underbar vår och sommar i Sverige, kom vi hem till Japan uppmuntrade och med ny styrka. Jag återupptog min roll som lärare för kyrkans tonåringar, och vi planerar att ha en julfest med dem hemma hos oss det här året. Vår kyrka har aldrig haft något evenemang för ungdomar i någons privata hem förut, så alla lärarna var jättegglada för denna nya möjlighet. Vårt hus i jultiden är lite likt ett svenskt hem med julgran och juldekorationer som Kerstin, Daniels mamma, gav mig för många år sedan. Vi har också många stearinljus självklart! Tonåringar i Japan har mycket att göra, så vi hoppas att de kan ta det lugnt hos oss medan vi firar jul.

När vi kom hem till Japan var vi verkligen glada över att få träffa flera bebisar i kyrkan som fötts under det här året, inklusive fjärde dottern till pastor Tsuruoka, som arbetar med mig. Det har varit kul för mig att prata med unga mammor, och det är uppmuntrande att de vill uppfostra sina barn i kyrkans gemenskap och i Guds nåd. I september talade jag om vår tid i Sverige i ett möte för unga mammor, och alla sa att de vill besöka Sverige någon gång!

Som fosterföräldrar har vi tagit hand om en 1-årig pojke tre dagar i augusti och 6 dagar i oktober. Vår stad har infört en ny modell som kallas "short stay" för att hjälpa föräldrar som behöver avlastning att ta hand om sina barn. Man kanske inte kan ta med sitt barn till en begravning eller ett bröllop. Andra kanske är sjuka, eller så behöver man bara en stund att vila. "Short stay"-modellen är tillgänglig för alla invånare, och man betalar i förhållande till sin inkomst. Förr placerades dessa barn i barnhem, men från april har fosterföräldrars hem blivit ett alternativ. Vi kom hem i augusti, och redan efter 10 dagar ringde stadskontoret oss om denna pojke. Vi kan inte berätta om detaljerna, men det är möjligt att han kommer till oss igen. Det



sägs att det krävs en by att uppfostra ett barn, och jag hoppas att jag kan vara en liten del av den byn för mamman och pojken.

Daniel fortsätter att jobba mycket på gymnasiet. Nästan alla eleverna och lärarna bär fortfarande munskydd, och det gör det svårt att undervisa och bygga upp relationer. Vi är tacksamma att några fakulteter i KG universitet har bett Daniel att predika i deras gudstjänster under höstterminen.

Tack så mycket för att ni ber för oss, Kansai Gakuin och Ichibaku Kyrka!

Yasuko Dellming

クリスマスおめでとう

(Christmas Omedetou)

GOD JUL!

Bland barn och äldre



I förra numret av vårt nyhetsblad, berättade Ma Ming om arbetet bland fattiga barn i provinsen Henan i Kina. Här fortsätter hon:

I oktober åkte vi med alla våra barn i vår verksamhet på en stadsresa till Zhoukou. De flesta av de barn vi hjälper bor på landet och har inga möjligheter att besöka en stor stad. Vi hoppas att de ska få lära känna vår stad och känna att de hör hemma här.

Vi besökte skeppsvarvet för att se de stora skeppen, och så gick vi på stadens museum och lärde oss en hel del om Zhoukou stads historia. Sedan åt vi lunch på en speciell restaurang där vi kunde smaka på olika rätter från Henan provinsen. Efter lunchen åkte vi till Huaiyang och tog en båt till Drakarnas sjö. Vi hade 40 barn och 10 volontärer som gjorde denna härliga dagsutflykt.

En annan dag besökte vi några äldre personer, som levt hela sina liv som kristna. Evangeliet kom till Zhoukou för mer än 100 år sedan. Vissa familjer är nu femte generationens kristna, men vi vet inte så mycket om deras historia. När de äldre dör finns det ingen som kan berätta deras historia. Tillsammans med mitt team besökte jag flera äldre och lyssnade till deras historia. Jag är både berörd och uppmuntrad av det de berättade. En del av dessa äldre lever i fattigdom i sina byar. Vi hoppas kunna hjälpa denna grupp människor!

Så har pandemin exploderat igen! Jag var tvungen att stanna hemma halva månaden. Min planerade resa till Liaoning-provinsen i slutet av oktober fick ställas in. Jag ber tillsammans med broder Wang varje kväll per telefon. Vi ber för vårt land, för Love Foundation, för vårt sociala arbete och också för EÖM. Vi hoppas kunna komma till Sverige nästa år!

Saknar er så mycket!
Med kärlek,

Ming



VÅRENS DATUM:
2 mars och 13 april kl 13.30 i
Betlehemskyrkan Stockholm.
13-14 maj Årshögtid Enebykyrkan.

Mayas vittnesbörd

Maya är 10 år och bor med sin mamma och sin bror och syster utanför Erdenet i Mongoliet. Eftersom mamman inte har ett reguljärt arbete, så lämnar hon barnen ibland i flera månader. Maya och hennes lillebror bor då ensamma. Ingen talar om för dem att gå till skolan, eller ger dem mat att äta. Maya har inga rena kläder att byta om till, kan inte bada eller byta skor.

Maya kom till dagcentret i Govil. Där fick hon bada och byta kläder. Även lillebror, som egentligen är för ung för att komma till dagcentret, fick den vård han behövde. Personalen lyckades kontakta mamman och förmå henne att komma hem och ta hand om sin familj. Många av barnen i vårt dagcenter bär bördor som inga barn skulle bära. De behöver bli älskade och skyddade.

På bilden ser vi pastorsparet Saara och Oko med sin son tillsammans med tre volontärer i församlingen i Erdenet, som hjälper till att bygga upp dagcentret.

Saara och Oko sänder sina varmaste hälsningar och tackar så varmt för allas förböner!



Julklappsböcker till någon vän - eller till dig själv!

Beställ via tel eller sms till 072-200 85 85.

- **Till jordens yttersta gräns.**
Ny och utökad upplaga.
Nutida missionshistoria i Mongoliet.
150 kr inkl porto.
- **Kärleken drev henne.**
Om Elna Linell - en svensk martyri i Kina.
100 kr inkl porto
- **Med en get som resällskap.**
Berättelsen om två missionärers vardagsliv
i ett ockuperat Kina. Finns även på
kinesiska. 100 kr inkl porto.
- **Inblick i Inre Mongoliet**
av Karin Johansson. Brevn från Sven
Skallsjö berättar. 100 kr inkl porto.

Evangeliska Östasienmissionen - EÖM

Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel.
072-200 85 85. Plusgiro 5 02 15-3. Swish 123 64
08 108

Hemsida www.eom.nu Mailadress:
info@eom.nu

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.

Missionsledning och styrelse

Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, Lars N, Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.