

EÖM

Nytt

Evangeliska Östasienmissionen

瑞典东亚福音会

EÖM:s nvhetsbrev

Augusti 2023

Tältmöten i provinsen Zavkhan i Mongoliet

Församlingen Jesus Assembly i Erdenet håller sedan 11 år tillbaka tältmöten varje sommar på olika platser i sitt stora land. I år hade turen kommit till provinsen Zavkhan i västra Mongoliet, 120 mil från Erdenet.

Provinsen Zavkhan har 93.000 inv. Det är en mycket religiös provins och har det största buddhisttemplet i Mongoliet. Erdenetförsamlingen har grundat fem kyrkor i provinsen.

Two tält sattes upp, ett som rymmer 300 personer och det stora som kan ta 1000 personer. Över 250 personer från 18 olika kyrkor hjälptes åt med projektet. Bara från Erdenet kom 60 personer hela den långa vägen!

Inför årets kampanj så besöktes alla hem i centrala Zavkhan. Man berättade om Jesus och inbjöd till samlingarna i tältet.

Under tre kvällar hölls speciella gospelkonserter. Mer än 4600 vuxna och 1400 barn deltog. Över 2900 familjer tog emot kristna böcker.

I alla konserter framfördes folksånger och danser från regionen. I slutet hölls en predikan. Alla stannade kvar och lyssnade till vittnesbörden och predikan. (Ofta brukar mer än hälften lämna konserten när predikan börjar men så var det alltså inte i år). Många var starkt berörda av vittnesbörden, och över 400 personer beslutade sig för att följa Jesus.



Dagcenter för utsatta barn i Erdenet återinvigt



Under många år har församlingen Jesus Assembly i Erdenet haft ett arbete bland barn i familjer med alkoholproblem och familjer med svag ekonomi. Byggnaden de använde blev utdömd av myndigheterna och de flyttade över verksamheten till en ger (ett mongoliskt tält).

Hela tiden har byggnaden renoverats, och sedan man fått en större gåva från Evangelisk Orientmisjon i Norge har renoveringen av första våningen kunnat slutföras.

Under invigningen välsignades dagcentrat av en liten flicka från församlingen och hennes pappa spelade traditionell mongolisk musik på ett instrument som kallas morin khuur. Alla barn som brukar vistats på centret och deras familjer deltog i invigningen. Församlingen skickar sitt varma tack till alla som varit med och gett gåvor och bett för detta arbete.



Församlingen Jesus Assembly har firat sitt 30-årsjubileum under sommaren. Under åren har man planterat 45 församlingar runt om i Mongoliet. Dessa församlingar har idag mer än 3000 medlemmar. På bilden syns församlingens pastor Oko och Roald Føreland från Evangelisk Orientmisjon i Norge.

70-års jubileum i Murooran på Hokkaido

I sept 1950 fattade Svenska Mongolmissionen enhälligt det historiska beslutet "att missionsarbete nu skall upptagas i Japan i avvaktan på att Mongoliet åter skall öppnas för kristen mission."

Den 1 febr 1951 anlände de första av Mongolmissionens missionärer till Japan. De togs om hand av kamraterna i SMK! Familjen Bohlin och Eric Almfors fick bo i Numazu i närheten av familjen Ershammar och Paul Eriksson fick bo hos familjen Malm i Mishima.

Mongolmissionen kom att uppta arbete i Tokyo samt på den nordliga ön Hokkaido. Det äldsta arbetet på Hokkaido var i Konan, en stadsdel i den stora staden

Murooran. Familjen Edvin och Birgitta Bohlin flyttade hit den 1 nov 1951.

Två år senare, 1953, upptogs arbete i Wanishi, en annan stadsdel i Murooran. Det har alltså gått 70 år sedan "den ringa begynnelsens dag" och församlingen, som numera heter **Murooran Christ Church Gloria Chapel**, firar jubileet under hösten.

Pastor Fujiyama sänder församlingens varma hälsning och tack till EÖM: *Jag vill uttrycka min djupaste tacksamhet till de missionärer som kom från Sverige 1951 och alla de som kom efter dem. Och naturligtvis till många helgon i EÖM.*



Bild från ungdomsläger 1963. Missionärerna Birgitta och Edvin Bohlin sitter längst fram med sin dotter Birgitta. Längst bak står dottern Kerstin som då var 13 år. Missionär Gullbritt Hellberg står också långt bak. Bredvid Edvin Bohlin sitter Toshio Takahashi som sedan blev pastor i Noboribetsu.

Ruth var missionärsbarn i Yunnan



Ruth Asp-Odlander föddes i Huskvarna 1935. Hon avled i sitt hem i Sydney i somras. När hon bara var åtta månader fick hon följa med sina föräldrar till Kina. Hon växte upp i Yunnan i sydvästra Kina, på gränsen till Burma. Ett område med myller av intressanta folkgrupper som föräldrarna missionerar bland. Ruth lär sig många språk: engelska, svenska, mandarin och fem stamspråk.

Under Andra Världskriget tas hon och föräldrarna till fånga av japanerna. Där fick de

tillbringa 16 månader som fångar. Hennes far, Karl Asp, dödades efter tre månader. Ruth var då tio år och minns händelserna klart.

Vid ett tillfälle siktade en soldat sitt vapen mot henne och sköt, men vapnet klickade. Han försökte en gång till men även denna gång klickade vapnet. Ruth brukade säga att det var en ängel som satte sitt finger i gevärspipan och stoppade kulan. De blev sedan räddade av amerikanerna och Ruth och hennes mamma Hanna Asp kunde återvända till Sverige.

Ruth längtade i 56 år efter att hitta sin by i Kina och 2001 kunde hon äntligen komma dit. Hon träffade sina lekkamrater och även sin gamla barnsköterska Madom, som burit henne på sin rygg. De höll varandras händer och sjöng gamla kristna sånger tillsammans. Madom sjöng även tre svenska kristna sånger, som hon lärt sig då hon arbetade i familjen.

Ruth har skrivit en bok om sitt liv: **Söder om molnen**. Hans Lindstrand skriver: *Få böcker har berört mig så mycket som just denna skildring. Den innehåller fina personporträtt men också mycket dramatiska episoder. Man får följa Hanna och Karls väg från Närkeslätten och Småland till ett gemensamt liv i Kina; ett liv i trohet mot sin kallelse. Framför allt är det en varm skildring av några människors respons på Guds kallelse att bli missionärer. Läs den!*

Boken Söder om molnen finns att beställa hos EÖM. Den kostar 100 kr inkl. porto. Swisha 123 64 08 108 eller ring 073-571 02 77.

Evangeliska Östasienmissionen - EÖM

Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel. 072-200 85 85. Plusgiro 5 02 15-3. Swish 123 64 08 108
Hemsida www.eom.nu Mailadress: info@eom.nu

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.

Missionsledning och styrelse

Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, Lars N, Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.