

EÖM

Nytt

Evangeliska Östasienmissionen

瑞典东亚福音会

EÖM:s nyhetsbrev

April 2024

Eagle Center i Erdenet i Mongoliet



Församlingen Jesus Assembly i Erdenet har byggt ett dagcenter i stadsdelen Govil. Ett område med många sociala problem. Huset har fått namnet Eagle Center. Under första kvartalet i år deltog 35 barn från 6 till 12 års ålder i 25 olika program i bland annat konst- och slöjdcirklar, engelska, dans och läxhjälp. Och inte minst undervisning i personlig hygien (att borsta tänderna, tvätta händerna etc). De som fyller år blir bjudna på sitt livs första pizza! När man deltagit i två månader kan man få en present. I mars var det 31 barn som fick välja något. Mjukdjur var populärast! "Det var så gripande att se hur man ofta gav sina småsyskon de presentar man hade fått" säger ledarna.

Arbete på fängelse i Mongoliet

Att församlingen "Jesus Assembly" i Erdenet sedan 2015 fått tillstånd att besöka ett högriskfängelse i trakten har vi skrivit om förut. Dörrarna är fortsatt öppna. Församlingen besöker fängelset varannan vecka och har bibelträning genom ett material som fått stor spridning i Mongoliet, Theological Education by Extension (TEE). En avslutad träningsomgång avslutas med dop. För drygt ett år sedan döptes 21 personer. Just nu läser 28 personer kursen och snart är det dags för dop igen! I februari vid besöket fick man berätta för 200 interner och personal om Jesus och 13 anmälde sig genast till nästa kursomgång.



En sak som bekymrar de kristna som regelbundet besöker fängelset är att det blir allt fler unga människor som dömts för mord och grova våldsbrott till långa fängelsestraff. De önskar att vi ber för dem som sitter inlåsta om verklig omvändelse och ett nytt liv, dels för ungdomar i det mongoliska samhället att de ska finna frid i Gud och inte hamna i klammeri med rättsväsendet.

Sedan 2022 har man också fått tillstånd att arrangera Global Leadership Summit (GLS) i fängelset. Första året deltog 70 personal och 80 interner. I höstas deltog 40 interner och 3 kommunala socialarbetare. Höjdpunkten för internerna var att diskutera innehållet i undervisningen i par. Det får de normalt inte göra, och de uppskattade det verkligen.

I julis var församlingen där och firade Jesus födelse tillsammans med de interner som börjat följa Jesus. De delade ut julklappar till alla, men 15 interner som aldrig får besök av sina egna släktingar fick extra gåvor och omsorg.

Dessa fängelsebesök är bara en av många saker som församlingen i Erdenet gör för att i handling visa det omgivande samhället hurdan Jesus är. EÖM stöttar församlingens arbete på olika sätt. När du ger en gåva till EÖMs arbete i Mongoliet sprider du Guds ovillkorliga kärlek till mongolerna tillsammans med våra syskon där.



Ingeborg Ackzell - missionär i Kina i 37 år

Artikel ur Björkviks Hembygdsförenings Årsskrift 2023 av Gun-Britt Karlsson. Med benäget tillstånd.

Ingeborg Ackzell - det var ett närmast mytiskt namn, som jag hörde i min barndom i Björkvik. En lärarinna vid Djupviksnäs som blev missionär i Kina och som besökte Glindran flera gånger på 50-talet och berättade om sina öden och äventyr långt borta.

Det märkliga är att jag inte vet om jag själv var i Glindrans skola och hörde Ingeborg berätta om Kina. Kanske var det min kamrat Lena Johannesson som berättade så målande att jag trodde mig själv ha träffat Ingeborg. Lena och hennes syster Ebba minns Ingeborg tydligt. Ebba har kvar en kinesisk docka som hon fick av Ingeborg. Och Lena minns hur levande Ingeborg berättade om det kinesiska folkets glädjeämnen och lidanden.

Ingeborg Ackzell (1885-1973) var lärare i Laggabol 1905-1907 och Djupviksnäs 1908-11. År 1912 reste hon till Kina och stannade där i 37 år till 1949 utom kortare perioder då hon var tillbaka i Sverige. Ingeborg arbetare som lärare inom Svenska Missionen i Kina (SMK). Hon lärde sig snabbt kinesiska och klädde sig i kinesiska kläder. SMK hade grundats av Erik Folke, en bondpojke från Folkärna i Dalarna, som på eget bevåg rest till Kina 1887 för att missionera. Många svenskar kom att arbeta inom SMK som verkade i Kina i 64 år. Verksamheten finansierades av bidrag från enskilda och från syföreningar.

Åren då Ingeborg arbetade i Kina skedde många politiska omvälvningar, och naturkatastrofer var vanliga. Strax innan hon kom till landet inträffade Boxarupproret, riktat mot det europeiska inflytandet, då 57 svenska missionärer inklusive 15 barn miste livet. 1911 störtades den sista kejsardynastin och republik utropades. Sedan följde en rad revolutioner och inbördeskrig. 1949 segrade det kommunistiska partiet och missionärerna kastades ut ur landet. Ingeborg återvände för gott till Sverige och bosatte sig i Orsa. Hon reste mycket och berättade om Kina. Ingeborg Ackzell avled i Orsa 1973 och blev alltså 88 år.

För ett par år sedan hörde jag biskop emeritus Jonas Jonsson berätta om kvinnliga missionä-



Ingeborg Ackzell,
född d. 10/1 1885, utr. första
gången 1912.

英格保·阿克塞尔 (安守道) 1885年1月
10日生, 1912年首次抵华。

rer som Svenska kyrkan sände ut och som han skrivit om i sin bok *Missionärerna*. Det väckte mitt intresse att forska lite omkring Ingeborg Ackzell. Vad drev en ung lärarinna att ge sig ut på ett så riskfyllt uppdrag? Enligt hennes släktingar, som jag kontaktat, skulle olycklig kärlek i Björkvik ha varit en drivkraft. Men kan det verkligen vara hela sanningen? En troligare förklaring hittade jag på nätet. Allra närmast kom jag Ingeborg i en intervju i Orsa skoltidning från 1959. Där berättar hon:

Och så följde dessa år, då man ständigt fick vara beredd på bombning eller beskjutning från luften. Hur skulle det väl kännas att förlora alla sina ägodelar? Tre gånger har missionär Ackzell varit med om sådana fullständiga plundringar av kringdrivande rövarband. Var hon bitter häröver? Hon sörjde mycket sina böcker. Men hon vann också mycket! Ty bröder och systrar i olyckan finner varandra lätt, banden mellan henne och de kinesiska vännerna stärktes i nöden. Så kom då året 1949, då kommunisterna fick makten. Alla missionärerna måste lämna sina stationer. Det fanns inget annat att göra än att resa hem.

- Jag tyckte ju om äventyr, säger hon till sist, och jag kom verkligen till ett land, fullt av äventyr. Gud såg väl att jag passade bäst där i Kina.

Årshögtid i Enebykyrkan, Danderyd 4 - 5 maj

Lördag 4 maj

15.00 Offentligt årsmöte

Inledning av Inger och Anders Silfverdal

16.00-18.00 Tre röster från Kina:

Översättaren Liu Hong, teologen Jakob och socialarbetaren Ma Ming

19.00 Missionsmöte

Medverkan av Daniel och Yasuko Dellming m.fl.

Söndag 5 maj

11.00 Gudstjänst. Predikan: Arne Wikström

Sång: Lena Maria Vendelius



Foto: Johnny Lindgren

Presentation av våra gäster:



Liu Hong, översättare och expert på missionens historia i Kina.



Ma Ming, ledare för ett socialkontor och socialarbetare bland behövande barn i Kina.

Jakob, församlingsarbetare och ledare för arbete bland behövande i bergsbyar.

Evangeliska Östasienmissionen - EÖM

Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel.
072-200 85 85. Plusgiro 5 02 15-3. Swish 123 64
08 108

Hemsida www.eom.nu Mailadress:
info@eom.nu

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.

Missionsledning och styrelse

Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, Lars N, Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund